

Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder man.

De heer
Rik Coremans
Man van Maria Buedts

Geboren in Rotselaar op 24 juni 1928.
Overleden thuis in een liefdevolle omgeving.

Gewestbeambte in voormalig Belgisch Congo
Adviseur bij het ministerie van Openbare Werken
Commandeur in de orde van Leopold II

Alles voor zijn vrouw Maria,
voor zijn kinderen Marianne en Pol,
voor zijn kleinkinderen Thomas, Frederik, Toon en Anabel,
voor zijn achterkleinkinderen Isabel, Hannelore en William.

U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen
van Rik tijdens de uitvaartplechtigheid in het funerarium Eraly,
Kruisstraat 169 in Tremelo, toegang zuid, via parking Boterstraat,
op **VRIJDAG 13 OKTOBER 2017** om 10 uur.
Daarna nemen we hem mee naar zijn vertrouwde omgeving.

U kan Rik een laatste keer groeten in het funerarium Eraly,
Torenstraat 45 in Rotselaar op donderdag 12 oktober 2017
van 19u tot 19u30.

Dit melden u met stil verdriet:

Zijn vrouw
Maria Buedts

Zijn kinderen
Marc Coremans †
Marianne Coremans en Henk Goovaerts †
Pol Coremans en Caroline Wouters

Zijn kleinkinderen
Thomas Goovaerts en Annelies Vanden Eynde en kinderen
Frederik Goovaerts en Sophie Bouquiaux
Toon Coremans en Astrid Claes
Anabel Coremans en Robin Bogemans

Families Coremans - Buedts - Vermaelen - Vanavondt.

*Met bijzondere dank aan
thuisverpleegsters Marleen, Caroline, Ine, Lies, Sonia en Goele
dokter Danny Kempnaers voor de goede zorgen.
Charly, Emilienne en Irma voor de steun en vele bezoeken.*