



Doorheen de zeef
van het oud geworden licht
schommel ik zacht naar beneden.

Verlost van alle verleden en zwaarte :
zomaar een blad
een woord in de wind.

gust van huyck

In liefde nemen wij afscheid van

De heer

Gust Van Huyck

echtgenoot van Nathalie Thys

Woordkunstenaar – Natuurliefhedder – Homo Ludens

Geboren te Rotselaar op 3 oktober 1934 en overleden
in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 9 april 2019.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van
Gust in de parochiekerk Sint-Michiel te Keerbergen
op WOENSDAG 17 APRIL 2019 om 11.30 uur.

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk
vanaf 11.00 uur.

De crematie gevolgd door de bijzetting op de begraafplaats van
Keerbergen zal in familiekring plaatsvinden.

Herdenkingsviering vanwege de parochiegemeenschap
op zondag 19 mei 2019 om 9.30 uur.

U kan een groet brengen aan Gust op maandag 15 april 2019
van 19.00 tot 20.00 uur in het uitvaartcentrum Eraly,
Kruisstraat 169 te Tremelo, ingang zuid, parking via Boterstraat.

Rouwadres:
Familie Van Huyck - Thys
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo.