



Ik loop door 't polderland
onder den hellen regen;
oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen,

die naar de kimmen gaan;
in lage hemelstreken
heerscht tusschen zwarte kreken
het mistig licht der maan.

o, dertigstroomerland,
het volk dat u bewoont
versombert in krakeelen
die geld en God verdeelen,
purper en doornenkroon.

oneindig is het land,
oneindig zijn de wegen
die naar de kimmen gaan;
ik loop den morgen tegen
in 't mistig licht der maan.

(H. Marsman)

Jean Emile François Kumbruck

Geboren op dinsdag 12 juli 1949 te Borgerhout
Overleden op vrijdag 13 maart 2020 te Bonheiden

De uitvaart zal in stilte plaatshebben.