



Je was moe maar niet van het leven.
Want alles wat jou vreugde gaf
daar heb jij je leven voor gegeven.

Je was op maar hebt nooit opgegeven.
Een laatste liedje, een laatste lach
en toen ging je, met je hoofd opgeheven.

Streng voor zichzelf,
maar altijd mild voor een ander.
Onwijs sterk en ontzettend dapper.

Rosa Wyns

° Heist-op-den-Berg, 23 augustus 1930

† Keerbergen, 10 juni 2024



tante, groot- en overgroottante van

Marcel & Monique(†) Van den Acker - Voet
en partner Diane Daniels
Jo & Mieke Roelandt - Voet

Peter Van den Acker
Caroline Van den Acker
Julie Van den Acker & Adriaan Stevens

Marcel Van den Acker junior

We nemen in kleine kring afscheid van 'ons tante Rosa'.
Daarna krijgt zij een plekje in de natuur
op de begraafplaats van Keerbergen, dicht bij haar familie.

Een bijzonder woord van dank aan:

- het team van WZC De Nootelaer voor de warme opvang en verzorging
- dr. C. Vercammen voor de jarenlange opvolging
- drs. A.K. & G. Charlier voor de lieve zorg en betrokkenheid

Rouwadres:

Roelandt - Voet, Braambosweg 28/B - 3140 Keerbergen