

*Rust nu maar uit
De ongelijke strijd is gestreden
Je hebt het ontzettend moedig gedaan ...
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
Wie kan voelen wat je hebt doorstaan ...*

De heer

Eduard 'Warreke' Verhaegen

echtgenoot van Mariette Janssens

Geboren in Baal op 7 september 1932
en er omgeven door zijn naasten overleden op 13 juni 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
van Warreke op DONDERDAG 20 JUNI 2024 om 10.30 uur
in de aula van Uitvaartcentrum Eraly,
Kruisstraat 169 in Tremelo,
ingang zuid, parking via Boterstraat 2.

Samenkomst in de aula vanaf 10.15 uur.

Aansluitend wordt zijn asse toevertrouwd
aan de natuur op de begraafplaats van Baal.

U kan Warreke een groet brengen
op woensdag 19 juni 2024 van 18.30 tot 19.00 uur
in het Uitvaartcentrum Eraly, Kruisstraat 169 te Tremelo,
ingang Zuid, parking via Boterstraat 2.



Dit melden u :

zijn echtgenote

Mariette Janssens,

zijn kinderen en kleinkinderen

Roger en Marie-José Van Vlierberghe - Verhaegen,

Joris Van Vlierberghe en Tessa Diddens, Liano en Hailey,

Philippe en Jocelyn Van Vlierberghe - Van Gestel,

Zijn zussen, broers,
schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Verhaegen, Janssens, Liekens en Van Oosterwyck.

*Met dank aan zijn huisarts Dr. Windels,
de verpleging van het Wit-Gele Kruis
en het team van de Thuisverpleging Ferm,
die hem met veel liefde hebben verzorgd.*