



*Het leven klatert  
op het blad dat ik bespeel  
maak mijn handen los  
zodat ik kan genieten  
van jou als van de glans van de zomer  
maak mijn handen los  
zo dat je mij herinnert  
als een kleur die bruist  
en die je ontroert.*

*Claire vanden Abbeele*

Mevrouw

**Vicky Verstraeten**

weduwe van Roger Gilis

Geboren in Rijmenam op 26 februari 1943  
en overleden in WZC Edelweis in Begijnendijk  
op 29 mei 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid  
te nemen van Vicky  
op ZATERDAG 8 JUNI 2024 om 10.00 uur  
in de aula van Uitvaartcentrum Eraly,  
Kruisstraat 169 in Tremelo,  
ingang zuid, parking via Boterstraat.

Samenkomst in de aula vanaf 9.40 uur.

Daarna leggen we haar te ruste  
op de begraafplaats van Keerbergen.

Dit melden u bedroefd:

Jan en Lieve Gilis - De Haes,  
haar zoon en schoondochter;

Jens,  
Lotte,  
Kaat en Senna, haar kleinkinderen;

Theo(t) en Georgette Vranken - Verstraeten,  
kinderen en kleinkinderen,  
Gust en Frieda Craps - Gilis,  
kinderen en kleinkinderen,  
haar zus, schoonbroer, schoonzus,  
neven en nichten;

De families Verstraeten en Gilis.

*Met dank aan het personeel van WZC Edelweis  
in Begijnendijk voor hun toegewijde zorg en steun.*