



*Sterven doe je niet ineens  
maar af en toe een beetje  
en alle beetje die je stierf  
't is vreemd maar die vergeet je,  
het is je dikwijls zelfs ontgaan  
je zegt ik ben wat moe  
maar op een keer dan ben je  
aan je laatste beetje toe.*

*Toon Hermans*

De heer  
**Frans Verbeeck**

weduwnaar van Gusta Van Loo († 23/07/2024)

Geboren in Rotselaar op 27 oktober 1933 en overleden  
in het Heilig Hartziekenhuis in Leuven op 28 juli 2024.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen  
van Frans op vrijdag 2 augustus 2024 om 10.00 uur  
in aula van Crematorium Hofheide,  
Jennekensstraat 5, 3221 Nieuwrode (Holsbeek).

Samenkomst in het crematorium vanaf 9.45 uur

Dit melden u :

zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

René(†) en Martine Meulemans - Verbeeck,  
Katrien en Hendrik,  
Olli en Lenne,  
Dorien en Jens,  
Lasse en Viggo,

Sonia Verbeeck en partner,  
Jessica,  
Devin, Fay, Lou en Ona ,  
Jasmine en partner,  
Emily,

Patricia Verbeeck en Frederic Van Eyck  
Stephanie en Geoffrey,  
Sven en Kaat,  
Kamil en Julia,  
Yens en Chloé,

Dirk en Sabine Van Dyck - Verbeeck,  
Lotte en Stijn,  
Lien,

Zijn schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten.

De families Verbeeck, Van Loo, Verbeeck, Buedts en Nijs.

*Met dank aan Huisartsenpraktijk de Midgaard  
en allen die hem verzorgd hebben.*