



Het leek ons zo normaal dat je er was, tot nu het moment gekomen is dat we je moeten missen.

Met stil verdriet, maar dankbaar voor wat zij voor ons betekende, nemen we afscheid van

Mevrouw

Maria Verbruggen

weduwe van Achiël Den Hondt

geboren te Betekom op 9 mei 1925

en rustig ingeslapen in het Wzc St.-Rochus te Aarschot op 25 september 2024.

Dit melden u met stil verdriet:

Paul(†) en Leen(†) Den Hondt - Vlummens,
Davy en Kathleen Vanwijnsberghe - Den Hondt,
Tenzin en Tara,
Bart en Evy Den Hondt - Vranken,
Ferre en Fea,

Bert en Greet Den Hondt - Dierickx,
Nicholas en Margot Wilssens - Den Hondt,
Laure en Basiel,
Maarten en Sara Verbruggen - Den Hondt,
Lenn en Kato,

*Met dank voor de goede zorgen aan haar huisarts Dr. Van Tongelen
en aan het personeel van Wzc St.-Rochus te Aarschot.*

Voor uw vriendschap en medeleven danken wij u van harte.

Het afscheid zal in beperkte kring plaatsvinden.

