

AVE MARIA



GOD ALLEEN

*Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand sterft voor zichzelf.
Zo lang wij leven, leven wij voor de Heer; en wanneer wij sterven,
sterven wij voor de Heer.
Rom. 14,7*

Broeder Karlos De Maegd montfortaan

Met diploma's van tandtechniker, mechanica en automechanica op zak,
is hij naar Congo vertrokken waar hij zich reeds als kind geroepen voelde
om zich in te zetten voor het Congolese volk.
Hij was er 45 jaar missionaris in het bisdom Isangi.

Geboren in Leuven op 6 december 1946.
Eerste geloften bij de montfortanen afgelegd in Banneux op 8 september 1976.
Overleden op 26 april 2025 in het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven,
gesterkt door de ziekenzalving.

De uitvaartliturgie waartoe u vriendelijk uitgenodigd wordt,
zal plaatsvinden in de Montfortkapel in Rotselaar, Aarschotsesteenweg 39
op VRIJDAG 2 MEI om 10u30
gevolgd door de begrafenis op het kloosterkerkhof in het park.

Er is gelegenheid tot groeten vanaf 10u00 in de kapel.

Dit melden u dankbaar om zijn leven in dienstbaarheid in Congo
en in de communiteit Brabant:

de paters montfortanen
en zijn familie.

Karlos is de broer en schoonbroer van:
Monique en François, Chris, Bea en Jef, Luc en Rita, Bernadette en Erik.

De nonkel van:
Kris en Annemie, Katrin en Koen, An en Yves, Tinne en Thibaut, Bart, Ive en Inara,
Geert en Annelies, Lene en Christophe, Sara en Glenn, Matias en Lotte,
Lobke en Reinout.

De grootnonkel van:
Pieter-Jan, Lies, Seppe, Lotte en Janne,
Juline, Louise, Anton, Marieke, Sara, Willem, Maximilian en Amelie, Eline, Nathan,
Margaux, Emilie, Isabeau en Eloise,
Lou, Sebastian, Quinn, Janne en Otis.

*Met veel dank aan
zijn huisartsen Dr. De Grootte en Dr. Nous,
het personeel van het Wit-Gele Kruis,
het verplegend personeel en de artsen van het Heilig Hart Ziekenhuis in Leuven.*

Rouwadres:
Paters montfortanen - Jozef Pierrestraat 39 - 3010 Kessel-Lo