

*Ik ga alvast, want ik ben moe
Maar weet je wat ik doe
Ik laat hier en daar een lichtje aan
Dan moet je straks, als jij komt
niet door het donker gaan*

Me lieveke,

*Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien alleen door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad
hoe lief ik je had.*

*Maar zeg het aan geen mens,
ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man
alleen maar een vrouw
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou.*

Anneke

Anne Leemans

echtgenote van Hervé Teugels

Geboren te Antwerpen op 28 augustus 1955
en te Keerbergen zachtjes overleden op 29 maart 2026

De crematie vond plaats in intieme kring.

Ze leeft verder in de harten van

haar echtgenoot,
Hervé Teugels

haar kinderen,
Kristof en Katrien Teugels - Scheers
Jil en Dana Teugels - Nicolescu

deelt mee in het verdriet
Elza Van Buggenhout, schoonmoeder

Met dank aan:

Dr. Buelens Claude
Dr. Heremans André
Dr. Lauwerier Tine
Dr. De Brucker Nele

Rouwadres:
Familie Teugels - Leemans
p.a. Uitvaartverzorging Eraly, Kruisstraat 169 - 3120 Tremelo

